

## Mededeling aan de bewoners, families, naasten

# We zullen doorgaan - tot we weer samen zijn...

**25 november 2020**

Beste bewoner,  
Beste families en naasten,

In deze donkere dagen schijnt vandaag toch wat licht!

De meeste bewoners op woonkern Terra stellen het momenteel goed, en zullen binnenkort niet langer als ziek of besmettelijk worden beschouwd. En ook op woonkern Bloesem kunnen we de testing allicht met goede resultaten afsluiten. Ook daar zijn heel wat bewoners symptoomvrij en herstellende, en blijken ook de enkele positieve bewoners aan de beterhand. We wachten nog op een paar volledig symptoomvrije dagen, maar kijken de toekomst weer wat monterder tegemoet.

Dat doet ons, zoals beloofd, nadenken over hoe we spoedig weer bezoek kunnen toelaten.

Daarbij zoeken we naar een evenwicht tussen enerzijds de warmte die aanwezigheid van naasten aan bewoners kan bieden, en anderzijds de veiligheid en gezondheid van bewoners en medewerkers, die de voorbije periode heel erg schrijnend broos is gebleken.

Binnen enkele dagen zijn we voor de bewoners van Bloesem in de veilige zone, waardoor we Bloesem weer kunnen openstellen voor bezoek. We denken, wanneer de symptomen van de bewoners gunstig blijven evolueren, vanaf dinsdag 1 december weer bezoek mogelijk te kunnen maken. Op maandag 30 november zullen we u informeren over hoe dit bezoek zal worden georganiseerd conform de dan geldende maatregelen van de Vlaamse overheid.

Ook voor de bewoners en naasten van woonkern Terra komt bezoek heel wat dichterbij. Ook daar hebben we tegen het eind van deze week zicht op of de uitbraak echt onder controle is. Wanneer dat zo zou zijn, kunnen we dan een aanvang maken van het opheffen van de cohortering. Op die manier kunnen bewoners van Terra ook weer bezoek ontvangen en de afdeling verlaten. Maar om de cohorte op te heffen, dienen een aantal veiligheidsmaatregelen<sup>1</sup> te worden opgezet. Deze vragen veel van de organisatie, en nemen flink wat tijd in

---

<sup>1</sup> Eén van deze maatregelen is de volledige en grondige ontsmetting van de cohortafdeling, alvorens die weer “normaal” in gebruik kan worden genomen. Kleding dient in principe zoveel mogelijk zuiver te zijn. We willen de naasten van bewoners van Terra daarom vragen, tot het moment van ontsmetting ENKEL DE HOOGST NOODZAKELIJKE KLEDING TE VOORZIEN, ZODAT EEN ZO KLEIN MOGELIJKE VOORRAAD IN DE KLEERKASTEN

beslag. Als alles meevalt, zal deze operatie in de eerste week van december doorgaan, waardoor bezoek op Terra weer mogelijk wordt vanaf 7 december. Ook hierover volgt later concrete informatie. We hielden eraan jullie dit nu reeds mee te delen, omdat we weten hoe de bewoners en ook jullie hebben uitgekeken naar dit moment. Laat ons allen hout vasthouden, en nog éven geduld oefenen...

De monsters lijken voorlopig bedwongen, deze veldslag lijken we alsnog te hebben gehaald. Maar niet zonder verlies. We betreuren afscheid te hebben moeten nemen van bewoners die ons na aan het hart lagen, en zijn in gedachten bij hun naasten, wie afscheid in deze moeilijke tijden allicht zwaar zal vallen.

Ook medewerkers werden door hun inzet ernstig ziek, en kunnen het werk een enkele maal nog niet hervatten. Al wonnen we de veldslag, de oorlog is nog lang niet voorbij. En die oorlog kunnen we enkel samen aan!

Daarom dit appèl aan jullie allen. Help ons covid voorgoed te verslaan en “oons kot uit te jagen”! Doe dat door je emotionele steun van je naaste en van de medewerkers. Doe dat óók door zélf je verantwoordelijkheid op te nemen, eenmaal bezoek weer mogelijk wordt. Hou je aan de bezoeksafspraken en de regels die we opleggen. Het is immers geen tijd meer voor “mij (of ons ma) zal dat niet gebeuren” en “ik weet het toch wel beter zeker”. Bezoek is zeer welkom. Als het zich houdt aan wat ook bezoek voor anderen, en een veilige leef- en werkomgeving mogelijk maakt. Bezoekers die zich niet wensen te houden aan deze afspraken, zullen wij ook niet meer kunnen toelaten. Ze spelen met het geluk dat bezoek meebrengt voor velen, met de gezondheid en het leven van anderen...

Mogelijk klinkt jullie dit wat gechargeerd in de oren. Maar we hebben hier in Zilverlinde gezién, hoe ziek mensen kunnen worden en soms de strijd verliezen, hoe pijnlijk afscheid nemen dan is. En hoe de zorg moeten opgeven mensen treft. En wij willen dat zo veel mogelijk mensen besparen. Mensen die hier wonen, mensen die hun naasten aan ons toevertrouwen, én mensen die hier werken...

Kunnen we ons hier allemaal achter scharen?

Dat is alvast wat wij vragen in onze brief aan Sinterklaas...

Met hartelijke groet,

Het team van wzc Zilverlinde

---

AANWEZIG IS. VOORZIE ALVAST 1 KLEIN PAKKET MET DAARIN ONDERGOED EN DAGKLEDING VOOR 2 DAGEN.  
Dit pakket zullen we dan gebruiken op de dag van de ontsmetting.